

ZIJN in de Herfst

Wandelend door de laan met populieren

De volle geur van herfst hangt in de lucht

Ik warm me aan de late zonnestrallen

En voel in mij een zucht

Niet van droevig of van fijn

Maar een van alleen maar even te hoeven ZIJN

Mij vermengend met de tonen van de herfst

Ben ik even zelf het vallende rode blad

Het geurende natte in elkaar gepakte gras

Niet droevig of fijn

Maar gewoon alleen even ZIJN